

**Vraag het aan Morya****Je kan iets ontvangen van de ander**

“Als je omgaat met mensen in je omgeving, kan het zijn dat je ze aanvankelijk afketst, dat je zegt: ‘hun leven wil ik niet leven, daar wil ik niets mee te maken hebben.’ Maar als je de vreugde vindt en de buigende houding in je leven, zie je ineens een aantal dingen die je te ontvangen hebt van mensen die je zelfs als vijandig hebt ervaren. Je beseft plots dat je leven in een herkenning staat en dat je deel hebt aan de levens van anderen, wie ze ook zijn.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Bezinning 5: Liefde is niet blind”  
(uit hoofdstuk 3: ‘Over liefde en vreugde’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 477

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---